

REFR.

We hebben de sterren zien branden, ze vroegen met woorden van licht,

of ze stervend in onze handen zouden voortleven op ons gezicht.

3+A

1. Een huis te hoog en te donker, de muren te grijs en te stil en
 onder de voeten plavuizen waar niemand op slapen wil.

REFREIN

2. En toch kwamen mensen hier binnen
 toen't a-vond geworden was
 Omdat er zou worden gezongen
 En men er verhalen las. REFREIN
3. En waar ~~ze~~ luid durfden ~~roepen~~
 Dat wie hier ~~de~~ vrede ontdekt,
 Het ~~leven~~ wel blaast in de stenen
 Begin zonder eind ~~vervekt~~. REFREIN
4. Ze hebben de sterren genomen
 Het vuur sprong omhoog uit hun hand,
 Het spatte uiteen in het donker
 Zo snel is een ster verbrand. REFREIN