

Rond brood en wijn waar wij  
Brood, levend brood, dat ons

te-sa-men zijn; daar klinkt in woord, en in lied, wat een mens kan zijn. Hoop, licht en  
helpt in de strijd, brengt je vrede en liefde waar haat heerst en nijd. Brood, levend

trouw, kan de mens zijn voor jou; net als Jezus, die voorbeeld wil zijn.  
brood, geeft je warmte en kracht, in het leven dat elk van ons wacht.

Neem Mij en eet Mij, neem Mij aan en drink.

Neem samen brood en wijn, en't mag vrede zijn.

Jij bent dat brood, dat aan ons leven geeft;  
aan de wereld om jou heen; ja, jij bent dat brood.  
Als je gelooft dat dit brood in jou leeft,  
merk je altijd dat God om ons geeft. (Refrain:)

Slot

en't mag vrede zijn, en't mag vrede zijn.