

Ik GELOOF

1206 34



~~in ES~~ in C

Yesterday (14.2)

Ik geloof.

34.

Ik geloof, in een God die als een Vader is,  
die ons in zijn schepping nader is,  
dat is iets wat ik vast geloof.

Ik geloof, dat zijn zoon voor ons geleden heeft,  
en ons door zijn dood verlossing geeft,  
dat is iets wat ik vast geloof.

Refr: Waarom, bent Gij God voor mij zo oneindig ver?  
Waarom moet ik steeds in mijn leven zo onzeker verder

Voorspel 44

Ik geloof, dat de zoon ook weer verrezen is,  
dat zijn glorie onvolprezen is,  
dat is iets wat ik vast geloof.

Refr:

Ik geloof, in een God die drie personen is,  
dat Hij om ons gekomen is,  
en in alle eeuwigheid.

lang →

mm mm mm - - - - -